



## Kandidat til formandsposten i Dansk Oplysnings Forbund

Jeg hedder Knud Birk Pedersen, jeg er 68 år og er opvokset i Han Herred imellem Thy og Vendsyssel. Jeg har boet det meste af mit voksenliv i Vendsyssel, hvilket jeg ikke er specielt stolt af, det er noget jeg er taknemlig for. For et par år siden flyttede jeg til en dejlig lejlighed ved fjorden i Nørresundby. Her bor jeg sammen med Kirsten, som jeg kendt siden ungdomsårene. Vi har 2 voksne børn og 4 børnebørn.

Jeg kom med i Dansk Oplysnings Forbund i januar 2007, samtidig med jeg blev skoleleder for Lille Skole for Voksne i Aalborg og forstander for Sind Daghøjskole. Disse job havde jeg frem til oktober 2021, hvor jeg valgte at stoppe og lade nye gode og stærke kræfter komme til. Jeg er nu formand for Lille Skole for Voksne Nordjylland.

I Dansk Oplysnings Forbund har jeg været medlem af Udvalget for Handicap og Særlig Tilrettelæggelse (UHS) siden 2007 og har de sidste 4 år fungeret som formand for udvalget. Da DOF's mangeårige formand for region Nord pludselig valgte at stoppe i 2020 blev jeg valgt til ny formand, hvilket jeg har været siden. Med formandsposten fulgte også en plads i landsstyrelsen og hurtig derefter også en plads i forretningsudvalget.

Jeg har de sidste par år været involveret i arbejdet med at udarbejde et oplæg til en ny demokratisk organisering af Dansk Oplysning Forbund, som gør regionsbestyrelserne meget mere synlige og øger deres mulighed for at komme til orde. Forslaget fremlægges på den kommende generalforsamling i maj måned og jeg tror og håber selvfølgelig at generalforsamlingen støtter op omkring forslaget.

Jeg er glad og stolt af at være medlem Dansk Oplysnings Forbund og mener at vi til stadighed skal være med til at sætte dagsordenen for den folkeoplysende voksenundervisning i Danmark. Jeg mener, vi skal værne omkring Dansk Oplysnings Forbunds idegrundlag om at udbyde den folkeoplysende voksenundervisning på et ikke-partipolitisk grundlag. Det er bestyrelsen opgave at sikre udvikling og bedre vilkår for medlemsskolerne og den folkeoplysende voksenundervisning generelt. Dette gøres dels gennem inddragelse i Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) samt en sikring af at Dansk Oplysnings Forbund til enhver tid har et fagligt velfunderet og engageret sekretariat, der kan yde konkret service og støtte til medlemsskolerne samt sikre at budgetter holdes og forenings strategier er synlige, vedkommende og gennemføres.

Min skolegang som barn var ikke særlig succesfuld. Jeg var bedst til at holde frikvarter, save efter en streg, spille fodbold og fange fisk. I de sidste skoleår fik jeg et gennembrud og blev jeg god til at regne. Niels Hausgaard ville sikker betegne mig som praktisk begavet eller måske endda særdeles praktisk begavet. Jeg blev og er aldrig blevet god til de boglige fag og jeg er i en sen alder faktisk blevet testet som ordblind i den lettere ende. Dette har betydet at jeg den dag i dag er en langsom læser, er dårlig til at stave og aldrig har kunne tilegne viden gennem tunge lærebøger. Jeg kan ikke noget fremmedsprog ud over et beskedent turistengelsk. Til gengæld kan læse en tegning fra Ikea og bygge en carport.

Jeg blev som sagt rimelig god til at regne så jeg blev faktisk uddannet som revisorassistent. Så jeg kan godt både læse og lave et regnskab. Dette var dog lidt for stillesiddende for mig så jeg blev i stedet socialpædagog og er siden blevet merkonom i organisation og regnskab. Jeg har en efteruddannelse som supervisor, seksualvejleder og et grundforløb som psykoterapeut samt en diplomuddannelse i ledelse.

Jeg har siden 1988 arbejdet med ledelse, dels som afdelingsleder, forstander, udviklingskonsulent, skoleleder og på det frivillige plan været kasserer eller formand for flere foreninger.

Jeg valgte at blive folkepensionist for et par år siden, men jeg er altså for rastløs til blot at sætte mig hen. Jeg er stadig aktiv med mit værgekantor, som jeg har haft siden 1997 og jeg er stadig patientrådgiver på lukket akut modtagelse på Brønderslev Psykiatriske sygehus og blive også indimellem beskikket som bistandsværge af politiet til borgere som får en behandlingsdom.

En af mine passioner er jagt, hvor vi er et hold "drenge" som har gået på jagt sammen i over 35 år. En anden er lystfiskeri, hvor jeg gerne tager på "Det gule Rev" og pilker torsk og gerne i selskab med 2 af mine børnebørn, sætter garn fra en kutter ved Slettestrand eller fanger ål fra min jolle i Limfjorden. Jeg spiller fodbold for 60+ og er en livsnyder med en positiv tilgang til livet og dets udfordringer. Sommeren tilbringer jeg meget i vores sommerhus i Hou sammen med Kirsten og vi tager gerne på ferieture rundt i Europa, Afrika eller hvor pilen nu peger hen.

Jeg ved, vi i hvert fald er 2 kandidater til posten som formand for Dansk Oplysnings Forbund. Jeg har ikke et ondt ord at sige om Torben Steenstrup som også stiller op. Jeg ved han er faglig kompetent og jeg har spist frokost med ham så jeg ved også han er en hyggelig fyr.

Hvis I skulle have lyst til stemme på mig så vil jeg afslutningsvis sige. Jeg vil gøre det så godt som jeg kan og gå ydmyg til opgaven. Men man er jo aldrig forpligtiget ud over sine egne.