



Du kan udfylde skemaet online og sende din rapport til DOF via mail ved at trykke på knappen "Send rapport" nederst på side 5, eller du kan udskrive skemaet og indsende det til Dansk Oplysnings Forbund, Ny Østergade 7, 1. sal, 4000 Roskilde.

Projektets titel	Aftenskolen som rum for fællesskab på tværs af kultur, religion og social rang - fællesspisning for familier - fællesskab
Aftenskolens navn og adresse	Ditte Aagaard tlf 22979707 mail: info@saltofamilieaktiviteter.dk
Kontaktperson (navn/telefon/ mail)	Ditte Aagaard tlf 22979707 mail: info@saltofamilieaktiviteter.dk
Skolens ansvarlige for projektet	Ditte Aagaard, skoleleder

Projektets startedato:	
Projektet slutdato:	

Angiv hensigt og formål med projektet

Vi vil eksperimentere med en mere utraditionel "invitation" til aftenskolelivet for at nå befolkningsgrupper, der ikke er kernebrugere af aftenskoletilbuddene generelt, men som kunne have glæde af både aftenskolens faglighed og aftenskolens mulighed for fællesskab.

-ved at samarbejde med eksempelvis indvandrerforeninger, Mødrehjælpen, Kvindekrisecenteret eller lign. vil vi med fællesspisninger for familier, skabe en aftenskoleplatform for fællesskab imellem børnefamilier.

-vi inviterer familierne ind i et hyggeligt fællesskab omkring et måltid mad og denne kontakt er samtidig en naturlig introduktion til SALTOs aktiviteter igennem samtaler med undervisere og bestyrelsesmedlemmer samt opslag/plakater om kommende hold og arrangementer.

-fællesspisningerne kan være med til at styrke folkeoplysningens traditionelle værdier: et ikke-formelt læringsmiljø (om bl.a. sund mad) og fællesskab, aktivt medborgerskab (frivillige deltager i madlavning og alle hjælper med at rydde op) og interaktion med lokalmiljøet (samarbejde med lokale foreninger og organisationer).

Med fællesspisningerne ønsker vi at skabe et nyt og mere mangfoldigt liv i både mennesker og aftenskoler.

Angiv projektets succeskriterier

- At folk, der ikke traditionelt er brugere af aftenskolen, får øjnene op for at det er noget for dem
- At skabe mulighed for fællesskab/netværk for familierne
- At aftenskolen bliver set som en god samarbejdspartner i forhold til at skabe fællesskaber på kryds og tværs

Beskrivelse af projektet

Hvad gik projektet ud på? Hvilke aktiviteter bestod det af?

2017:

Projektet forandrede sig undervejs blandt andet fordi mulighederne for fællesspisning indskrænkede sig.

Vi havde planer om at tage kontakt med indvandrere og flygtninge, men mens vi stadig var på idéplan og forberedelsesstadiet, startede en anden gruppe en kæmpe gratis fællesspisning op på Hillerød bibliotek i samarbejde med indvandrere og flygtninge. I slutningen af 2016 havde vi positiv kontakt med Mødrehjælpen omkring fællesspisninger. Men godt inde i 2017 viste det sig, at Mødrehjælpen startede sit eget landsdækkende fællesspisningsprojekt op, med en "afdeling" i Hillerød, så det fællesskab blev heller ikke til noget.

Efter at have kontaktet DOF, fik vi lov til at bruge nogle af projektpengene på at lave fællesspisning i forbindelse med et kommunalvalgs-vælgermøde, som vi i samarbejde med lokale politikere og lokalavisen fik op at stå i oktober 2017.

Vælgermødet satte fokus på de mindste - altså på babyer og småbørn og småbørnsfamiliers vilkår i kommunen og vi inviterede alle: familier, foreninger, børneinstitutioner, sundhedsplejen, politikere. Og på selve aftenen dukkede der repræsentanter for alle inviterede grupper op. Vi havde frivillige i køkkenet til at stå for maden og aftenen startede så med at alle spiste sammen.

Det skabte en meget familiær tone, at politikere og "borgere" havde talt sammen inden debatten senere på aftenen, der udfoldede sig i en god tone og med stor mangfoldighed.

Vi har kun fået gode tilbagemeldinger på den aften. Mange politikere er nu blevet opmærksomme på SALTO, som en kapacitet og en mulig fremtidig samarbejdspartner. Og flere almindelige borgere har fundet ud af at vi eksisterer.

Denne fællesspisning har givet os indblik i hvordan fællesspisning kan bringe folk tættere og også givet os modet tilbage til at arrangere flere fællesspisninger fremover.

2018:

Projektet forandrede sig nok engang, da vi fik ny lokaler i 2018. En stor del af vores kræfter gik på at etablere os i de nye omgivelser og først i august var vi klar til at tage fat på fællesspisningerne igen.

Vores nye faciliteter kom til at danne ramme om "aftenlegestuer med fællesspisning" og i december også for "julefrokost for hjemmegående".

Ud over spisningen, har vi hver gang haft forskellige typer indslag efter maden. Vi har blandt andet haft besøg fra musikskolen, lavet rytmiklege og haft oplæsning for børnene.

Vi har samarbejdet med mødrehjælpen om at udlodde pladser til deres facebookfølgere.

Vi har oplevet meget stor velvilje fra de deltagende i alle arrangementerne. Der har været en rigtig god snak deltagerne i mellem og med os som arrangører.

Målgruppen for projektets aktivitet(er)

- Voksne
- Børn og voksne
- Pensionister
- Handicappede
- Andre, angiv venligst:

Fagområde

- Grundlæggende fag
- Sundhedsfag
- Manuelle fag
- Musiske fag
- Instrumentalundervisning
- Personlighedsudviklende fag
- Kommunikationsfag
- Andet, angiv venligst hvilket:

Tilrettelæggelsesform

Hvis projektet havde fokus på en særlig tilrettelæggelsesform, skal denne angives.

- Almen undervisning
- Studiekredse
- Foredrag
- Handicapundervisning
- Instrumentalundervisning
- Fleksible tilrettelæggelse
- Debatskabende aktivitet
- Anden - angiv venligst:

Blev formålet og succeskriterier og overordnet indfriet? Ja/nej/hvorfor?

2017:

De overordnede mål for projektet blev indfriet, men vi havde oprindeligt søgt penge til 5 fællesspisninger og vi har indtil videre kun nået at lave 1.

Vi har haft uheld med timingen i dette projekt idet vi fik to andre store fællesspisningsprojekter som konkurrenter (og de var gratis...). Desuden har vi været udfordret på tid til forberedelse, da de første projekter røg i vasken, havde vi svært ved at skabe rum og plads til et nyt koncept, da vi samtidig var flyttet i nye lokaler og havde startet en café.

2018:

De overordnede mål for projektet blev også indfriet i 2018. Vi har fundet en udformning af fællesspisningsarrangementer, som fungerer rigtig godt. Vi vil gerne arbejde videre med projektet og håber, at blive endnu bedre til at finde samarbejdspartnere.

Evaluering

Gik det godt? Hvad kunne være bedre? Hvad skal evt. ændres i fremtiden?

2017:

Den ene fællesspisning vi fik skabt, gik over al forventning. Vi var ude i god tid med invitationerne, havde god opbakning fra bestyrelse og frivillige og fantastisk opbakning fra både politikere og "borgere" på selve aftenen.

TV2 News kom forbi, så vi var i deres "båndsløjfe" mandag aften (9. okt 2017).

Næste gang vi laver et lignende projekt, har vi tænkt på at arbejde med en plan B sideløbende med den plan A. Vi har fundet ud af at god vilje ikke er nok og at et projekt let kan blive væltet omkuld af udefrakommende faktorer. Lave forundersøgelse på om der er nogen der er igang med lignende projekter, så vi evt. kunne samarbejde eller i det mindste ikke spænde ben for hinanden.

2018:

Det gik rigtigt godt i 2018. De 5 arrangementer var alle en stor succes. Vores første aftenlægestue var fuldt udsolgt og der kom flere på dagen, som også fik lov at være med. Det er sjældent vi får lov at opleve, så stor tilslutning og vi fandt rammen for hvor stort et arrangement vores lokaler kan rumme.

Vi er afhængige af at kunne benytte både vores cafélokale og foyeren som er fællesområde. Vi skal finde en god måde i samarbejde med musikskolen omkring brug af foyeren, så vi ikke generer andre brugere i huset.

Vi vil gerne have flere forskellige typer af indslag efter maden og gerne med nogle faste samarbejdspartnere. Vi vil gerne kunne inspirere vores gæster med forskellige typer oplevelser. I forhold til dette skal vi blive bedre til at starte planlægningen af datoer og samarbejder i god tid.

Om økonomien (Ikke regnskabet)

Hvad blev tilskuddet fra Initiativpuljen brugt til? Hvilke omkostninger bidrog skolens drift med? Blev der tilført andre midler fra fonde, puljer og lignende? Hvis ja, hvor meget og til hvad?

2017:

Tilskuddet blev først og fremmest brugt til mødeaktivitet (internt og med mulige samarbejdspartnere), projektbeskrivelse, markedsføring, mailkorrespondence, madlavning, køkkenarbejde, evaluering, regnskab,

2018:

Tilskuddet er brugt på samme måde som i 2017.

Fremtiden for projektet

Hvordan kan initiativet blive en del af skolens drift uden eksterne tilskud efter tilskudsperioden?

2017:

Vi har fået mod på f.eks. at lave fællesspisninger i forbindelse med aften- og eftermiddagshold og i det hele taget integrere tanken om at spise sammen i mange flere af vores arrangementer.

Projektpengene har gjort det muligt at eksperimentere med fællesspisningskonceptet og lave fejlskud og finde på noget nyt.

2018:

Vi kommer til at fortsætte med aftenlegestuer og andre typer af fællesspisninger i fremtiden. Vi har fundet en god model, som vi kan bygge videre på. Vi bliver nok nødt til at opkræve lidt større betaling for spisningen end vi har gjort indtil nu, men vi tror godt, vi kan holde det på et rimeligt niveau.

Vi regner også med, at det bliver arrangementer, hvor vi vil trække på frivillige i foreningen, og at det vil kunne knytte dem tættere til foreningen og hinanden og også kunne involvere flere/nye frivillige, hvilket også vil komme os til gavn til andre større arrangementer.

Gode råd og bemærkninger

Har I et godt råd til andre DOF skoler, der er inspireret af initiativet? Evt. andre bemærkninger?

2017 og 2018: Vi kan kun anbefale fællesspisninger - gå i samarbejde med den lokale café og skab mere liv og fællesskab på holdene og til arrangementer.

Husk regnskab!

Underskrevet regnskab (se reglerne for dette i vejledningen) samt evt. materialer, der er produceret i forbindelse med projektet bedes indsendt ved siden af denne afrapportering. Det kan enten sendes med almindelig post til DOF eller mailes til Lars Refsing på lr@danskoplysning.dk.

NB! Send-funktionen virker ikke, hvis Google Chrome anvendes som browser.

Brug Internet Explorer, hvis du vil være sikker på at formularen virker.